

4 Seizoenen natuurbeleving op een bijzondere plek

Herman Langen, Eyselshoven

Geboren en getogen in Eyselshoven heb ik het gebied aan de Boomgaardskuilweg in Eyselshoven door de jaren heen zien veranderen. In 1949, twee jaar voor mijn geboorte, stopte de winning van bruinkool. Een groot gat bleef achter. Groeve Herman vulde zich met water. In het eerste decennium van de 21e eeuw werd de groeve met aarde opgevuld tot aan het oorspronkelijk niveau. De locatie kreeg een nieuwe bestemming: natuurbegraafplaats.



Winterse aanblik ontvangstlokaal natuurbegraafplaats Eyselshof

Tussen zonsopkomst en zonsondergang is de begraafplaats vrij toegankelijk. Een ideale plek om dichtbij onze woning in alle seizoenen mijn honger naar "natuurbeleving" te stillen.

Winter

We beginnen bij het einde van de kringloop der seizoenen: de winter. Of is de winter toch het begin? Ook al sluimert de natuur in alle rust, de voorwaarden voor het nieuwe begin zijn steeds aanwezig. De winter kan ons gemoed geselen met striemende regen. Het land wordt doornat en ook op de natuurbegraafplaats zal hier en daar wel modder aan onze voeten blijven kleven. Geasfalteerde en beklinkerde paden passen niet bij de uitgangspunten van natuurbegraaven.

Uiteindelijk draagt de regen bij aan de ontwikkeling van de natuur op de natuurbegraafplaats. De bodem wordt gevoed met water, onontbeerlijk voor de groei van flora. Drinkwater voor de dieren in de nabije omgeving. Het waterniveau in de 2 waterpoelen op de top van de begraafplaats wordt weer aangevuld. Hopelijk genoeg om weerstand te bieden aan mogelijke droge zomers.



Winters zwanenwater

Maar toch, ik geef de voorkeur aan de echte winter! Sneeuw en ijs! Lekker koud en zonnig, waarbij ijskristallen flonkeren op en aan bruine plantenstengels. Knobbelzwanen (Cygnus olor) dansen glijdend op hun "zwanenwater" of doen pogingen om met zwembewegingen het water open te houden. U zult vast wel de hoefjes van het Ree (Capreolus capreolus) ontdekken in maagdelijke sneeuw. Bezoek heel vroeg in de ochtend van zo'n koude zonnige winterdag de natuurbegraafplaats en geniet van de opkomende zon in het oosten.



De ochtendzon schittert over het ijs en zet de stengels van planten parelend in vuur en vlam

Lente

Eind februari, begin maart, kondigen de eerste boden van het nieuwe jaargetijde de lente aan. Het Klein hoefblad (Tussilago farfara) zal weldra bloeien.



Klein hoefblad kondigt de lente aan.